



bij deze omgeving! Maar wees gerust, want er is natuurlijk wèl een alternatief! Er is een onderkomen waar u met goed- en slecht weer kunt verpozen en de kleintjes zich kunnen vermaken. Uiteraard onder begeleiding van de ouders!

### Heerlijk koel

Onze 'wintertuin' is 'n mooi kassencomplex waar het in de zomer heerlijk koel is ▷



*Uit de wind, in het zonnetje bij de trekkershut of heerlijk in de koelte van de wintertuin.*



onder de groene druivenranken, waar elk jaar de uitbundige rijke oogst zichtbaar wordt. In het najaar worden de talrijke trossen geplukt en verwerkt tot een sprankelende frisse wijn die een wel zéér bijzondere smaak heeft! Hoe kan het anders! De wortels bevinden zich zeker 8 meter diep! Waar de oergrond van het ruigezand nog steeds aanwezig is. Het heeft deze wijn zijn eigenzinnige smaak gegeven! De moeite waard om eens te proberen! Waar vind je nu nog zo'n bijzondere camping!?! □



*Tja, met zoveel water om je heen..., dat is een duidelijke uitnodiging om te spelevaren...!*

### Op zoek naar...

Nu nog de mens, de toerist te vinden die zich thuisvoelt en past bij de prettige sfeer die 'de Rousant' uitstraalt en je het gevoel geeft vèr weg te zijn in eigen land! □

# de Rousant

*e-i-n-d-e-l-o-o-s genieten van rust, ruimte en schoonheid*



Camping 'de Rousant'  
Nittersweg 8  
9885 TC Lauwerzijl / Zoutkamp  
Telefoon 0595-447150. E-mail info@rousant.nl  
www.rousant.nl

*WilmS*



## Schelpen roestige ankers en 'n viskraampje



Als u de camping binnenrijdt, tussen de prachtige begroeiing door, dan wordt u gelijk al aangenaam geprikkeld door de aparte sfeer. De schelpen langs het pad. De zwaar verroeste ankers, hier en daar schijnbaar argeloos neergelegd. Het eikenhouten viskraampje bij de receptie en de vele frutsels en vindsels doen vermoeden dat deze plek onverbrekkelijk verbonden is met de zee, zonder ook maar één glimp van de zee te zien. Ja, tussen de bomen ontwaart u, aan de overzijde van het Reitdiep, Zoutkamp, het 'garnalendorp'. Maar ook dáár is de zee ver te zoeken. Dat was wel anders toen de Lauwersmeer nog een zee was!

De sfeer is echter gebleven en u kunt nog steeds goed terecht voor 'n visje of een portie garnalen. Ook de horeca is ruimschoots aanwezig en voor de dagelijkse proviand, bent u in dit dorp op het juiste adres. Bij de V.V.V. kunt u terecht voor uw tochten door het Groninger land. ▶



Ruimte, rust en mooie plekjes waar het goed toeven is, zijn kenmerkend voor onze camping...

## Ruimte genoeg

En dan is er die eindeloos lijkende weg tussen 't water door, met aan uw linkerzijde een ongekennde variatie aan landschappelijk schoon en een grote verscheidenheid aan plekjes waar u een onderkomen kunt vinden voor tent of caravan. Besluit echter niet te snel, maar wees kieskeurig! Het kan! Ruimte is er genoeg. Wilt u dicht bij het water, om te kunnen spelevaren, of zoekt u een rustige beschutting om te kunnen wegdrömen?

Alles is mogelijk. Pakweg 70 plaatsen met stroomaansluiting geven de nodige energie voor caravan, maar ook voor de tent. Bent u op de fiets met niets? Twee mooie trekkershutten staan u ter beschikking en verzekeren u te kunnen genieten van een welverdiende nachtrust.

Sanitaire voorzieningen zijn ▶



Gezellige drukte bij het opzetten van de tent, knus bij elkaar en toch voldoende privacy. ▶

ruimschoots over het hele terrein verspreid! Wat zou u zeggen van de twee levensgrote zeeboeien, ooit deeluitmakend van de Marshallhulp, die Nederland in 1947 op de been hielp. Na 50 jaar als bakken te hebben gediend, is voor de twee giganten een plaatsje ingeruimd op 'de Rousant' en doen zij nu dienst als sanitairunits! En hoe!

## Alternatief

Tja, en dan borrelt bij u de vraag omhoog. En wáár is de kantine? Nou kijk... die is er niet! De meeste gasten, die onze camping al eerder bezochten, zijn niet bepaald gecharmeerd van de overbekende bingoavonden. En ook zult u hier de lawaaiige afsluiting van een vakantieweek, opgesierd door een of ander radio- of TV-ster, moeten missen. De onvermijdelijke herrie na zo'n evenement past zeker niet. ▶

Hier is het slecht geweest! Wind, water en getijden hebben huisgehouden en Groningen gevormd tot wat 't nu is. Hun strijd tegen het water bracht de bewoners vaak tot grote wanhoop.

Rond 1870 was hier nog een woeste zeearm die tot de stad Groningen reikte, met daarin een ruige zandplaat waar menig scheepje in grote moeilijkheden raakte. De elementen maakten deze plaats in die periode niet bepaald geschikt voor enig verpozen. De jaren zijn verstreken en mede door menselijk ingrijpen is dit stukje puur natuur tot rust gebracht en geworden tot een paradijs, onder de naam 'de Rousant'.

De ruige zandplaat is dus niet meer maar 't is net of je dat zilte nog ruikt! Dat pure dat de ware liefhebber weet te waarderen! En zo werd 'de Rousant' een camping voor de echte fijnproever!

